

Vraag het aan Morya



De weg is anders dan je denkt

“Je kan niet zeggen: ‘Ik sta nu aan het begin van mijn weg en straks ben ik een stukje verder,’ want de weg is vaak anders dan je denkt.

De weg is de vraag naar Licht, de weg is de vraag naar bewustwording. De weg is de vraag naar een verstandhouding met andere mensen, dus een uitwisseling van bepaalde zaken die gevonden zijn en waar je dan van kan genieten en die je kan delen met elkaar. De weg is het stukje dat je gevonden hebt en dat je weer laat gaan om in nieuwe situaties terecht te komen. De weg is dikwijls dat je ziek wordt en dat je werkelijk bepaalde elementen van onevenwichtigheid ontmoet in je leven, ook dat kan een stukje van de weg zijn.

De weg heeft dus veel verschillende gezichten en in de meeste gevallen kan een mens dat niet beoordelen. Vandaar dat je, wanneer je zoekende bent, goed bezig bent. Iedere zoektocht, waar je ook mee bezig bent, is zeer de moeite waard.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 8: ‘Verwantschap ontdekken’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 197

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


